

3 digte fra digtsamlingen **blottet** af Iben H. Philipsen, udgivet af forlaget Rebel With a Cause, 2017

Parkeringspladsen

Først fjern
så pludseligt nær
Hurtige tavse skridt
henover frossen asfalt

Sagesløse ord vibrerer i luften
Mine ord:
Hvor skal du hen?

Abrupt
omkranser hans arme min krop
som en jernlås

hans varme ånde
tæt på mit øre

En hvisken
der indkapsler hele mit væsen

Jeg er kommet efter dig!

NEJ!

En lammende panik spreder sig
sniger sig ind i hver celle
og overtager min krop

Men hjernen stritter imod
en lille sprække
pulserer endnu
Jeg kæmper
Griber et halmstrå
der knækker

Jeg vil ikke
Jeg vil ikke
Jeg vil ikke dø
JEG SKAL IKKE DØ

Ikke her

Ikke nu

Kroppen bliver til mekanik

Arme og ben lyster

Mens sjælen flyver sin vej

En løgn

frygten ligger som en frossen membran
om mit sitrende indre
mens skoene cirkler omkring

mine øjne finder hans halstørklæde
tilfældigt smidt
eller præcist placeret?

han kræver
mit navn

som en rygmarvsrefleks
hopper det ud af min mund
og resonerer tilbage igennem mit øre

svaret kvæles i samme øjeblik
det sættes fri
og uden mindste tøven
får han en løgn der næsten er sand

Hvor bor du?
følger han op
Jeg finder dig!

en knivsæg så skarp
en løgn der forlænges
mens skoene cirkler omkring

Undskyld

Jeg får lov til at gå

Undskyld
lyder det i øjeblikket jeg vender ryggen til

Han står under gadelampen
en mørkets silhuet

Hvorfor?
HVORFOR?

Jeg ved det ikke
er det svar han kan gi'
Undskyld

Jeg vender mig langsomt
og går som i slowmotion
ned over parkeringspladsen
følelsesløs og tom

Taxi!

En mandlig chauffør
Det' lige meget
Sæt dig ind
Hold facaden
Ikke krakelere

Træk vejret ind
og pust ud
Giv ham adressen

Kan han se det?
Mærke det?
Lugte det?
Bare sidde helt stille
til jeg når frem

Op ad trappen
Nøglen i døren

Ud af boblen
Ind i verden
Jeg kan ikke
Jeg vil ikke
Jeg vil gerne ophøre
Opløses

Ind af døren
Rank ryggen
Alt er normalt
Hej!
Ud på badeværelset
Lås døren

Jeg vil ikke tale
Jeg kan ikke tale
Jeg vil ikke ses
Jeg vil holde pauseknappen nede
Permanent

Men ordene
De skal
Ud

Jeg blev voldtaget
- undskyld